

Gedicht Hind Joudah - Wat betekent het om dichter te zijn in tijden van oorlog?

Hind Joudah is een dichter uit het Al-Bureij vluchtelingenkamp in Gaza. In oktober 2023 schreef zij het gedicht 'Wat betekent het om dichter te zijn in tijden van oorlog?' Wat zij schrijft, is niet alleen van toepassing op een dichter, maar zeker ook op ons, hier in Nederland.

Wat betekent het om dichter te zijn in tijden van oorlog?

Het betekent je verontschuldigen...

uitgebreid verontschuldigen
aan de verbrande bomen
aan de nestloze vogels
aan de verpletterde huizen
aan de lange scheuren langs de straten
aan de bleke wangen van kinderen voor en na de dood
aan de gezichten van elke verdrietige of vermoorde moeder
Wat betekent het om veilig te zijn in tijden van oorlog?

Het betekent je te schamen...

voor je glimlach
voor het warm hebben
voor je schone kleren
voor je luie uurtjes
voor je geeuwen
voor je kopje koffie
voor je diepe slaap
voor het hebben van levende naasten
voor het hebben van een volle maag
voor het hebben van stromend water
voor het hebben van schoon water
voor het mogen douchen
En voor het terloops in leven zijn!

Oh God,
Laat me geen dichter zijn in tijden van oorlog