

Draag financieel je steentje bij

Tent of Nations wil financieel onafhankelijk worden. Op dit moment brengt het bedrijf echter nog niet genoeg op, en is financiële steun erg welkom. Het inzamelen van geld is niet alleen belangrijk zodat de familie Nassar dóór kan gaan met de ontwikkeling van het bedrijf en het organiseren van de kindervakantieweken en de workshops voor vrouwen, het is ook een belangrijk teken van solidariteit.



Acties om geld bij elkaar te brengen kunnen een heel goed middel zijn om de inhoud van het werk van Tent of Nations te delen en bewustzijn te creëren rondom het thema 'Wij weigeren vijanden te zijn'. Ideeën hiervoor zijn te vinden op www.tentofnations.nl/toolbox

Wil je als kerk of groep voor langere tijd betrokken zijn? Stichting Vrienden van Tent of Nations stuurt met plezier regelmatig een (kort) verslag, en / of komt naar u toe voor een spreekbeurt, presentatie of themadienst.

Goede aanknopingspunten voor een collecte of fondsenwerving

1. Advent of de Kerstnachtdienst (simpelweg omdat Bethlehem dan aandacht krijgt)
2. Kerk & Israël zondag (eerste zondag in oktober)
3. Sponsor een boom (dankdag)
4. Eind mei, voordat de zomervakantie begint (en veel gemeenteleden vakantiegeld ontvangen) kun je een bijdrage vragen voor de zomerkampen voor Palestijnse kinderen.
5. Neem contact op met Vrienden Tent of Nations Nederland om te overleggen of je een eigen project kunt steunen, zoals het planten van bomen, de kindervakantieweken of het vrouwenproject in Nahalin.
6. Haak aan bij een bestaande geldwervingsactie in je kerk, zoals een jaarlijkse boekenmarkt of oud papieractie.
7. Organiseer zelf een creatieve actie: bak olieballen, verkoop potgrond of flesjes water, of organiseer een sponsorloop.
8. Leg contact met organisaties en mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in het steunen van Tent of Nations. Zo zijn er een Wereldwinkel en een Kringloopwinkel die met een deel van hun winst Tent of Nations hebben gesteund.

Tekst ter ondersteuning

"Tent of Nations in Bethlehem is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto "Wij weigeren vijanden te zijn".

De familie Nassar is ervan overtuigd dat het juist antwoord op de situatie waarin zij verkeren niet kan bestaan uit het reageren met geweld, het in de slachtofferrol schieten, of weglopen van de situatie. Hun antwoord is hun pijn, woede en frustratie om te vormen tot een constructieve kracht die leidt tot een betere toekomst. Zij geloven dat zij als Palestijnen niet moeten wachten totdat er een politieke oplossing is, maar nu zelf al actief moeten werken op het grondvlak. Zij worden hierin gemotiveerd door de Bijbeltekst: "Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede"."

Materiaal

Daarnaast kun je de volgende materialen bestellen via tentofnationsnl@gmail.com

- Flyers Tent of Nations (gratis)
- Posters Tent of Nations (gratis)
- Donateurkaarten (gratis)
- Nederlandstalig boekje Tent of Nations (5 euro per stuk)