

Boodschap Daoud Nassar Tent of Nations – 40 dagentijd 2025

Goede vrienden,

Vaak heb ik geschreven en gesproken over de kracht van wederzijdse bemoediging op onze lange en uitdagende weg naar recht en gerechtigheid. We zijn geroepen om standvastig te zijn in het geloof, zelfs als de weg ernaartoe moeilijk is. Jullie betrokkenheid en steun betekent veel voor ons hier bij Tent of Nations, en herinnert ons er telkens weer aan dat we niet alleen zijn in deze strijd.

Jullie bemoediging komt op vele manieren tot ons. De solidariteitsgroepen die ondanks wegversperringen en controleposten op bezoek komen getuigen van volharding. De vele vrijwilligers die samen met ons het land bewerken, zelfs te midden van bedreigingen en onzekerheid, leveren een tastbaar getuigenis van de Bijbelse oproep om "recht te doen, trouw te betrachten, en nederig te leven" (Micha 6:8). Overweeg om óók te komen, of – als je dat zelf niet kunt – anderen aan te moedigen om enkele weken als vrijwilliger aan de slag te gaan, ons zo bescherming te bieden, en te getuigen van hoop in actie.

Jullie aanwezigheid is ook voelbaar in onze contacten met internationale politici en ambtenaren. Zij zijn er van onder de indruk dat er wereldwijd zoveel mensen zijn die onze geweldloze strijd steunen. Dank dat jullie weigeren te zwijgen over onrecht. Onze gezamenlijke inzet maakt deel uit van een beweging die zich inzet voor recht en hoop.

De berichten die jullie ons sturen zijn zo talrijk dat we ze niet allemaal kunnen beantwoorden. Ze omringen ons als een wolk van zorg en liefde. Zonder jullie gebeden, solidariteit en trouwe inzet zouden wij het hier niet kunnen volhouden. Wij geloven dat onze getuigenis – de beslissing om niet op te geven, het land lief te hebben en de waarheid te verkondigen – anderen ook bemoediging en hoop geven.

In deze vastentijd houden wij als christenen vast aan het visioen van de Opstanding, het geloof dat leven sterker is dan de dood. Hoewel ons leven een dagelijkse worsteling is, komt het land tot leven: de amandelbomen bloeien en het plantseizoen is begonnen. En ja, we planten druivenranken, vijgenbomen, amandelbomen en olijfbomen, simpelweg omdat we geloven dat het planten van een boom de verkondiging van hoop is. Het land blijven bewerken betekent voor ons het bevestigen van het leven, ondanks alle vernedering en onderdrukking. Dit is onze daad van geweldloos verzet, geworteld in het diepe vertrouwen dat uiteindelijk het recht zal zegevieren.

Wij nodigen jullie uit ons blijvend te vergezellen in onze strijd voor recht. Mogen we standvastig blijven in geloof, hoop en liefde.

Daoud Nassar