

Vrijwilligerswerk bij Tent of Nations in Bethlehem

Buitenlandse vrijwilligers zorgen er al jarenlang voor dat de Palestijnse familie Nassar zich vrijer kan bewegen op de boerderij en hen een basisgevoel van veiligheid bieden. Onze ervaring is dat de aanwezigheid van buitenlandse vrijwilligers de-escalierend werkt en dat zij minder snel worden aangevallen. Zij bieden dus een basisbescherming voor zowel het land als de familie. Ook ervaart de familie Nassar veel persoonlijke steun door de aanwezigheid van buitenlandse vrijwilligers. Vandaar dat wij vanuit Nederland een oproep doen aan ons netwerk om te overwegen om juist nú naar Tent of Nations af te reizen.

Veiligheid De kleurcode van het reisadvies van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de Westbank is rood. Dit betekent dat onze overheid ons met klem afraadt om naar Israël of Palestina af te reizen. Onze inschatting is dat er vanzelfsprekend risico is, maar de praktijk tot nu toe leert dat buitenlanders bij Tent of Nations geen doelwit zijn voor kolonisten, het Israëliëse leger of Palestijnen. De meeste reisverzekeringen dekken alle 'gewone' ziektekosten (zoals een gebroken been), met uitzondering van zaken die te maken hebben met oorlog of terrorisme. Dit laatste staat echter los van 'code rood'. Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om je veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen.

Reizen Op dit moment is het geen enkel probleem om vanaf Schiphol naar Ben Gurion Airport (Tel Aviv) te reizen. Vanaf hier kun je per trein doorreizen naar Jeruzalem, vanwaar je de bus kunt nemen naar Bethlehem en je verder kunt reizen naar Tent of Nations.

Werken Het werken bij Tent of Nations bestaat uit praktisch fysiek werk op de boerderij. Naast het feit dat je als vrijwilliger de familie Nassar beschermt en bijdraagt aan het voortbestaan van de Tent of Nations, is het een ervaring om iedere dag actief te zijn in de buitenlucht, veel te leren over het dagelijks leven, en mooie nieuwe mensen te ontmoeten. Ervaring met werken op een boerderij is niet nodig.

Overnachten Vrijwilligers overnachten in een tent of opgeknapte grot op de boerderij. Het is prachtig om 's avonds op de boerderij uit te kijken over de heuvels en bij te komen van een dag hard werken. Voor alle maaltijden wordt gezorgd. Het verblijf op de boerderij is eenvoudig: er zijn composttoiletten, geen douches (wel mogelijkheid om je op te frissen), en opgeknapte grotten om in te slapen. Het is een mooie, rustgevende en inspirerende plek om te zijn.

Maatjes Wij adviseren om samen met een maatje op de Tent of Nations te verblijven. Mocht het vinden van een maatje niet lukken, dan proberen wij iemand te vinden die tegelijkertijd op de Tent of Nations is.

Interesse Heb je interesse om praktisch je steentje bij te dragen en je handen uit de mouwen te steken bij Tent of Nations, neem dan contact met ons op via tentofnationsnl@gmail.com Wil je meer informatie, laat dan ook van je horen!