

UITNODIGING VRIENDENMIDDAG TENT OF NATIONS

zaterdagmiddag 10 februari 2024 in Driebergen

Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar in Bethlehem. Ondanks de moeilijke omstandigheden zet de familie Nassar zich op een geweldloze en creatieve manier in onder het motto "Wij weigeren vijanden te zijn". Iedereen die betrokken is bij Tent of Nations, of hier nieuwsgierig naar is, is van harte welkom bij deze inspirerende vriendenmiddag.

Programma

- 13.15 - 14.00 Inloop met koffie en thee. Iedereen maakt een keuze voor twee themagroepen.
- 14.00 - 15.00 Gezamenlijk bezinnend programma, waarin we stil staan bij ons verdriet, onze woede en onmacht, maar ook bij ons verlangen voor mensen die lijden onder immens onrecht. We worden bijgepraat over de huidige situatie op de Westbank en de impact hiervan op Tent of Nations, we hebben contact met Daoud Nassar die zich blijft verzetten tegen de wanhoop, we laten ons raken door de krachtige en ontroerende muziek van Wasim Arslan, en we laten ons inspireren door poëzie van Mahmoud Darwish.
- 15.00 - 15.30 Ontmoeting met koffie, thee en Palestijnse zoetheid
- 15.30 - 16.15 Eerste ronde themagroepen (uitgebreide beschrijving hieronder):
1. Ontmoetingstafel - in gesprek over Tent of Nations in Bethlehem
 2. Ontmoetingstafel - in gesprek met vrijwilligers Tent of Nations
 3. Masterclass – de rol van de Nederlandse politiek
 4. Masterclass – water in Palestina, bron van conflict, bron van verbinding
 5. Gesprekstafel – Palestijnse theologie achter de muur
 6. Gesprekstafel – kinderen in Palestina – over kunst, trauma en verlangen
 7. Bezinningstafel – een Jihad van Liefde
 8. Interactieve muzikale reis vol verdriet, woede en sumud
 9. Gesprekswandeling 'Wij weigeren op te geven' (buitenprogramma)
- 16.30– 17.15 Tweede ronde themagroepen (uitgebreide beschrijving hieronder):
1. Ontmoetingstafel - in gesprek over Tent of Nations in Bethlehem
 2. Masterclass – Hamas, alle ins & outs
 3. Masterclass – oorlog en bezetting als verdienmodel
 4. Masterclass – islamofobie en Palestijnen
 5. Gesprekstafel – geweldloosheid en militarisme
 6. Gesprekstafel – (on)opgeefbaar verbonden?
 7. Gesprekstafel – de poëzie van Mahmoud Darwish
 8. Interactieve muzikale reis vol verdriet, woede en sumud
 9. Samen creatief – een kunstwerk maken vol verdriet, woede en sumud
 10. Gesprekswandeling - 'Wij weigeren op te geven' (buitenprogramma)
- 17.15 - 18.30 Afsluitende borrel met Palestijnse hapjes.

Wanneer en waar?

Zaterdagmiddag 10 februari 2024, 13.30 - 17.15 uur, met aansluitend een borrel tot 18.30 uur.

Grote Kerk, Hoofdstraat 115 (ingang: De Lei 86), 3971 KA Driebergen

Vanaf station Driebergen-Zeist brengt bus 50 je hier in vier minuten. Gratis parkeren als je met de auto komt.

Wat kost het?

€ 10 per persoon, te betalen bij aankomst (gratis toegang voor deelnemers tot en met 25 jaar)

Hoe meld ik me aan?

Je kunt je tot en met dinsdag 6 februari 2023 aanmelden via tentofnationsnl@gmail.com

Wie organiseert het?

Deze vriendenmiddag wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden van Tent of Nations Nederland.

Het bestuur bestaat uit Chris Kors, Hans Baart en Meta Floor.

Meer info? Kijk op www.tentofnations.nl, mail tentofnationsnl@gmail.com of bel / app 06 488 09 550

Overzicht themagroepen, eerste en tweede ronde

(bij aankomst, tussen 13.15 – 14.00 uur, kiest iedereen twee themagroepen uit)

Eerste ronde themagroepen, 15.30 – 16.15 uur

1. Ontmoetingstafel – Huidige situatie bij Tent of Nations (Meta Floor)

Wat zijn de laatste ontwikkelingen bij Tent of Nations? Welke gevolgen heeft de oorlog in Gaza op de Westbank en ook op Tent of Nations? Hoe gaat het nu met de familie Nassar? Hoe verzetten zij zich tegen de wanhoop, hoe houden zij het vol, en wat kan onze houding en rol hierin zijn? We bespreken alle vragen die er leven bij de deelnemers. Voor iedereen die nieuw is, maar ook voor iedereen die stevig bijgepraat wil worden.

2. Ontmoetingstafel - In gesprek met vrijwilligers Tent of Nations (Sofie Doorman & Martin Kemperman)

Hoe is het om vrijwilliger te zijn bij Tent of Nations? Met foto's en verhalen worden we meegenomen naar de bijzondere boerderij op de heuveltop buiten Bethlehem. Wat zijn de mooie, maar ook de lastige kanten? Ter informatie en inspiratie, voor zowel mensen die gewoon benieuwd zijn als voor mensen die mogelijk ook – zodra het weer kan - willen afreizen naar Bethlehem om daar de handen uit de mouwen te steken.

3. Masterclass – De rol van de Nederlandse politiek (Gerard Jonkman)

Onder het mom bij te dragen aan de twee statenoplossing is het Nederlandse regeringsbeleid mee verantwoordelijk voor de ondergang daarvan. Palestijnen leven onder rechteloosheid en militaire overheersing, de handel met illegale nederzettingen wordt gepromoot. Nederland beschermt niet de Palestijnen tegen oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, maar het beschermt Israël, één van de grootste schenders van VN-resoluties ter wereld, tegen internationale sancties voor het plegen van die misdaden.

4. Masterclass - Water in Palestina, bron van conflict, bron van verbinding (Martijn Dekker)

Water is schaars in Palestina, enerzijds vanwege de groeiende bevolking, anderzijds vanwege een steeds groter gebruik door landbouw. Water is een bron van conflict. Palestijnen op de Westbank in Gaza hebben nauwelijks toegang tot drinkwater, Tent of Nations is hier een schrijnend voorbeeld van. Tegelijkertijd hebben Joodse kolonisten voldoende toegang tot goedkoop water. Hoe zit dit nu allemaal precies? En kan water ook een bron van verbinding zijn, en een rol spelen in het opbouwen en versterken van relaties? Hoe dan?

5. Gesprekstafel - Palestijnse theologie achter de muur (Willemien Keuning)

De familie Nassar is lid van de Evangelisch Lutherse Gemeente in Bethlehem, waar Munther Isaac de voorganger is. Munther is een Palestijns theoloog, die recent het boek *De andere kant van de muur* schreef. Welke spiegel houden Palestijnse christenen ons voor? Welke kritische vragen stelt Munther Isaac aan de westerse theologie, aan de Nederlandse kerken, aan ons persoonlijk? Veel mensen die zich aangesproken voelen, willen wel wat doen, 'maar', zeggen zij vaak : 'ik voel mij zo machteloos'. Zijn we dat ook echt? We wisselen ervaringen en ideeën uit.

6. Gesprekstafel - Kinderen van Palestina – over kunst, trauma en verlangen (Ingrid Rollema)

Wat betekent aanhoudende oorlog en onderdrukking voor kinderen in Gaza en op de Westbank? Welke rol kan kunst spelen bij zowel individueel als collectief trauma? We bekijken tekeningen van kinderen, gaan hierover met elkaar in gesprek, en horen over prachtige mensen die zich met hun talenten inzetten voor Palestijnse kinderen en jongeren.

7. Bezinningstafel - Een Jihad van Liefde (Hans Baart)

Mohamed El Bachiri verloor zijn vrouw Loubna bij de aanslagen in Brussel in 2016; hij bleef achter met drie kleine kinderen. In plaats van wraak, predikt hij een *Jihad van Liefde*. We kijken samen naar een korte uitzending waarin hij zijn persoonlijke ervaringen deelt en oproept tot liefde en medemenselijkheid. We gaan met elkaar in gesprek over wat ons raakt, waar zijn houding raakt (of misschien schuurt) met Tent of Nations, en hoe we ons door hem kunnen laten inspireren.

8. Interactieve muzikale reis vol verdriet, woede en sumud (Wasim Arslan en Alette van de Lagemaat)

Wasim Arslan is een jonge musicus met een gevoelige stem en ziel die veel donkere kanten van het leven gezien en meegemaakt. Hij overleefde de oorlog in Aleppo, Syrië, en zet zich nu in om met zijn muziek aan verbinding te werken in tijden van oorlog en onrecht. In deze interactieve muzikale sessie neemt Wasim ons mee op reis. Laat je raken door de muziek en sta stil bij alle verdriet, pijn, frustratie en woede die je in je hebt, maar ook bij de kracht van *sumud*, de volharding om te weigeren op te geven en je te verzetten tegen de wanhoop.

9. Gesprekswandeling 'Wij weigeren op te geven' (buitenprogramma, Annemieke de Bruijn)

Trek je wandelschoenen aan, want we gaan met elkaar naar buiten voor een frisse winterwandeling. We gaan met elkaar in gesprek over hoe alle nieuwsberichten en de afschuwelijke situatie van de afgelopen maanden ons hebben geraakt. Hoe ging je hiermee om? Wat helpt jou om je te verzetten tegen de wanhoop? Hoe probeer jij frustratie, verdriet en pijn om te vormen tot hoopvolle acties?

Tweede ronde themagroepen, 16.30 – 17.15 uur

1. Ontmoetingstafel – Huidige situatie bij Tent of Nations (Meta Floor)

Wat zijn de laatste ontwikkelingen bij Tent of Nations? Welke gevolgen heeft de oorlog in Gaza op de Westbank en ook op Tent of Nations? Hoe gaat het nu met de familie Nassar? Hoe verzetten zij zich tegen de wanhoop, hoe houden zij het vol, en wat kan onze houding en rol hierin zijn? We bespreken alle vragen die er leven bij de deelnemers. Voor iedereen die nieuw is, maar ook voor iedereen die stevig bijgepraat wil worden.

2. Masterclass - Hamas, alle ins & outs (Robert Soeterik)

Sinds 7 oktober is in de media alle aandacht op Hamas gevestigd. Wat zijn de achtergronden van deze beweging, wat zijn haar doelstellingen en wat is haar strategie? Hoe verhoudt zij zich tot andere Palestijnse en andere islamitische organisaties? Wat is haar draagvlak onder Palestijnen – in en buiten Palestina? Hoe zit het met de relatie van Hamas en haar bondgenoten - in en buiten Palestina? Wat is haar opstelling bij het zoeken van uitwegen in de kwestie Palestina/Israël? Allemaal vragen waarop geprobeerd zal worden antwoorden te geven.

3. Masterclass - Oorlog & bezetting als verdienmodel (Benjamin Baars)

Israëlische bedrijven hebben belang bij het in stand houden van de militaire bezetting van de Westbank en Gaza. Grondstoffen, internationale hulp, goedkope arbeidskrachten en de mogelijkheid tot het testen van nieuwe wapensystemen en cybertechnologie zijn zeer rendabel. Wat zijn de belangen, wat zijn de feiten? En wat is de Nederlandse rol?

4. Masterclass – Islamofobie en Palestijnen (Rahma Esther Bavelaar)

Sinds de start van de afschuwelijke gebeurtenissen in oktober in Israël en Palestina neemt het aantal meldingen van islamofobie in Nederland explosief toe. Mensen die opkomen voor Palestijnen worden beschuldigd van antisemitisme, ze zouden terrorisme steunen of zelf terroristen zijn. Deze houding zien we terug in de verkiezingsuitslag in Nederland. Wat betekent dit voor moslims in Nederland? Wat betekent dit voor mensen die het beleid en de daden van Israël afwijzen en hun steun uitspreken voor Palestijnen en voor Tent of Nations? Wat betekent dit voor Palestijnse christenen en moslims?

5. Gesprekstafel - Geweldloosheid en militarisme (Bram Grandia)

We zijn onder de indruk van de geweldloosheid van Tent of Nations, maar steunen ook de oorlog in Oekraïne met wapens of leveren onderdelen voor gevechtsvliegtuigen aan Israël. Of misschien vinden we ergens toch 'dat de staat Israël het recht heeft op zelfverdediging'. Zijn we wel consistent? Welke beelden en overtuigingen hebben wij, en hoe botsen deze misschien met elkaar? We gaan in gesprek over ongemakkelijke vragen en goedkope antwoorden.

6. Gesprekstafel - (on)opgeefbaar verbonden (Dick Couvée)

De Protestantse Kerk in Nederland weet zich *opopgeefbaar verbonden met het volk Israël*. Daarnaast heeft zij ook een relatie met Palestijnse christenen. Welke (theologische) vooronderstellingen en historische achtergronden liggen hieronder? Wat betekent dit in de praktijk als het gaat om het spreken en het zwijgen van de kerk? Welke (onbedoelde?) gevolgen heeft dit? Wat betekent dit voor lokale Protestantse gemeenten? En vooral ook: wat betekent dit voor Palestijnen, zowel moslims als christenen?

7. Leeskring - Gedicht Mahmoud Darwish (Maureen Ghazal)

Mahmoud Darwish was een Palestijnse dichter en schrijver die omschreven werd als "de levensadem van het Palestijnse volk, de welsprekende getuige van ballingschap en ergens thuishoren". Wie was Mahmoud Darwish? Welke rol speelden zijn persoonlijke ervaringen van verlies, onderdrukking, verlangen en verzet in zijn poëzie? We lezen gezamenlijk twee van zijn sprekende en persoonlijke gedichten en gaan hier met elkaar over in gesprek.

8. Interactieve muzikale reis vol verdriet, woede en sumud (Wasim Arslan en Alette van de Lagemaat)

Wasim Arslan is een jonge musicus met een gevoelige stem en ziel die veel donkere kanten van het leven gezien en meegemaakt. Hij overleefde de oorlog in Aleppo, Syrië, en zet zich nu in om met zijn muziek aan verbinding te werken in tijden van oorlog. In deze interactieve muzikale sessie neemt Wasim ons mee op reis. Laat je raken door de muziek en sta stil bij alle verdriet, pijn, frustratie en woede die je in je hebt, maar ook bij de kracht van *sumud*, de volharding om te weigeren op te geven maar dóór te gaan.

9. Samen creatief - een kunstwerk vanuit verdriet, woede en sumud – Chris Kors

Grondhouding bij Tent of Nations is dat frustratie en woede worden omgevormd tot positieve acties. We geven met elkaar uiting aan ons verdriet, onze pijn en onze onmacht over de huidige situatie in Palestina. Deze woorden worden omgevormd tot gouden tranen, die we met elkaar op creatieve wijze omvormen tot een prachtig kunstwerk. Dit kunstwerk vertolkt de *sumud*, de volharding die we ook zien bij de familie Nassar, en inspireert ons om hier in Nederland dóór te gaan met verzet tegen onrecht.

10. Gesprekswandeling 'Wij weigeren op te geven' (buitenprogramma, Jodien van Ark)

Trek je wandelschoenen aan, want we gaan met elkaar naar buiten voor een frisse winterwandeling. We gaan met elkaar in gesprek over hoe alle nieuwsberichten en de afschuwelijke situatie van de afgelopen maanden ons hebben geraakt. Hoe ging je hiermee om? Wat helpt jou om je te verzetten tegen de wanhoop? Hoe probeer jij frustratie, verdriet en pijn om te vormen tot hoopvolle acties?