



Solidariteits- en Ontmoetingsweek Tent of Nations / Palestina zaterdag 15 oktober – zaterdag 22 oktober 2022

Doelstelling van de reis: solidariteit en ontmoeting

Tent of Nations in Bethlehem is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”.

We brengen een solidariteitsbezoek aan Tent of Nations waar we meeleven en meewerken, we verdiepen ons in de bredere context van de bezetting (en de rol die religie hierin speelt) door meerdere inwoners van het land te ontmoeten, we reflecteren op wat ‘wij weigeren vijanden te zijn’ in onze eigen context betekent en we zoeken naar mogelijkheden om na terugkomst in Nederland onze betrokkenheid voort te zetten.

Deelnemers hebben een open houding en zijn in staat om te reflecteren; daarnaast hebben zij een goede gezondheid en een goede fysieke en mentale conditie, en passen zij zich gemakkelijk aan aan eenvoudige omstandigheden.

Organisatie en begeleiding

De reis wordt georganiseerd en begeleid door Meta Floor. Zij werkte van 2007 – 2012 namens Kerk in Actie bij Sabeel, het Palestijnse centrum voor bevrijdingstheologie in Oost-Jeruzalem. Sinds die tijd is zij voorzitter van Vrienden Tent of Nations, een educatieve boerderij in Bethlehem, waar zij regelmatig een langere periode meeleeft en meewerkt. Zie www.tentofnations.nl

Vorbereidingsbijeenkomst (verplicht) op vrijdagmiddag 16 september 2022 in regio Utrecht / Ede

Informatie en aanmelding

Meer informatie en aanmelding bij Meta Floor, floormeta@hotmail.com, WhatsApp 06 488 09 550. Definitieve opgave reis: uiterlijk donderdag 15 september 2022. Mogelijk zit de groep al eerder vol, dus advies is om niet te lang te wachten met aanmelden.

(concept)programma Solidariteits- en Ontmoetingsweek Palestina

zaterdag 15 oktober – aankomst Bethlehem

Vlucht naar Tel Aviv (iedereen boekt eigen ticket, mogelijkheid tot samen reizen). Aankomst in Bethlehem, waar we verder kennis maken met elkaar.

zondag 16 oktober – bezoek aan Bethlehem: spiritualiteit, muur en checkpoint, vluchtelingenkamp

We wonen een Palestijnse kerkdienst bij van de Evangelisch Lutherse Kerk Bethlehem, waarna we door de souq naar het Geboorteplein wandelen voor een bezoek aan de Geboortekerk en een eenvoudige felafellunch. We brengen een bezoek aan Bethlehem Checkpoint, wandelen langs de metershoge muur met graffiti en brengen een bezoek aan (de winkel van) Claire Anastas. Hierna ontmoeten we Mhammed in Aida Vluchtelingenkamp die ons ook een rondleiding geeft in het kamp. 's Avonds sluiten we af met een reflectiemoment: wat heeft mij geraakt, welke vragen heb ik?

maandag 17 oktober – bezoek aan Hebron: nederzettingen in een stedelijke context

We brengen een bezoek aan Hebron, waar we een rondwandeling maken door de souq en langs de nederzettingen. We brengen een bezoek aan de synagoge & de moskee, waar (religieuze) confrontaties zichtbaar zijn rondom de graven van Abraham en Sarah. We sluiten de dag af met een reflectiemoment: wat heeft mij geraakt, welke vragen heb ik?

dinsdag 18 oktober – vrijheid om deze dag zelf in te vullen

Vandaag is er ruimte om je eigen programma vorm te geven. Je kunt een dagje naar Jeruzalem of Ramallah, of op eigen houtje Bethlehem verder verkennen, met bijv. Banksy Hotel & Museum. Natuurlijk delen we suggesties met elkaar en gaan we mogelijk in kleine groepjes op pad voor wie dat wil. 's Avonds sluiten we de week af met een reflectiemoment: hoe ga ik verder in Nederland?

woensdag 19 oktober – hike door Wadi Makhrouf

We maken een prachtige wandeling door Wadi Makhrouf, samen met de Palestijnse gids Usama die onderweg zal vertellen over zijn eigen ervaringen van onrecht, onmacht en sumud (standvastigheid).

donderdag 20 oktober – bezoek aan Jeruzalem – religie en conflict, spiritualiteit en verzet

We maken een rondwandeling door de Oude Stad van Jeruzalem, met o.a. Grafkerk, Klaagmuur, Tempelberg. Aansluitend gaan we met Omar Harami van Sabeel, het oecumenisch centrum voor Palestijnse bevrijdingstheologie in gesprek over religie als inspiratiebron voor geweldloos verzet. 's Avonds sluiten we de dag af met een reflectiemoment: wat heeft mij geraakt, welke vragen heb ik?

vrijdag 21 oktober – meewerken bij Tent of Nations – solidariteit in de praktijk

We werken mee op het land bij Tent of Nations en tonen zo solidariteit in de praktijk. Onze aanwezigheid beschermt de familie Nassar tegen geweld en aanvallen. We hebben een ontmoeting met de familie Nassar over de uitdagingen waar zij voor staan en hoe zij hun frustraties blijven omvormen tot positieve acties. We genieten van een traditionele Palestijnse lunch en gaan met elkaar in gesprek over wat het in onze eigen context betekent om te weigeren een vijand te zijn en te weigeren een slachtoffer te zijn.

zaterdag 22 oktober – terugreis via Ben Gurion Airport naar Nederland of verlenging verblijf

Bijdrage in de kosten: € 895,-

Deze bijdrage is inclusief

- voorbereidingsbijeenkomst, informatiemap en persoonlijk advies en begeleiding
- Nederlandstalige begeleiding door Meta Floor
- alle overnachtingen in het Bethlehem Hotel in Bethlehem op basis van tweepersoonskamer (N.B. extra kosten voor éénpersoonskamer € 200,-)
- alle maaltijden: ontbijt, eenvoudige lunches en avondeten
- ontmoetings- en uitwisselingsprogramma tijdens de dag bij Tent of Nations
- alle dagexcursies, incl. donaties voor sprekers, gidsen en gastorganisaties
- mogelijkheid om als vrijwilliger langer bij Tent of Nations te verblijven

Deze bijdrage is exclusief

- vliegticket (goede opties zijn er via Transavia en Easyjet)
- vervoer van Ben Gurion Airport naar Bethlehem en terug (OV of taxi)
- reis- en annuleringsverzekering
- persoonlijke uitgaven
- eventuele PCR-tests (op dit moment niet nodig, maar mogelijk wijzigen de voorwaarden weer)

Verlenging verblijf / zelf regelen vliegticket

Deelnemers boeken zelf hun vliegticket (bijv. Easyjet of Transavia). Een langer verblijf vooraf of na afloop is mogelijk, in overleg al dan niet gezamenlijk met andere deelnemers. Wil je eerder aankomen of juist langer blijven bij Tent of Nations om als vrijwilliger je handen uit de mouwen te steken? Deze mogelijkheid is er zonder extra bij te hoeven betalen! Overleg met Meta Floor over de mogelijkheden.

