

Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar in Bethlehem. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto "Wij weigeren vijanden te zijn".



Goede mensen,

In deze donkere tijd richting Kerst, waarin de boodschap tot ons komt dat de zachte krachten eens zullen overwinnen, willen we jullie opnieuw heel hartelijk danken voor alle betrokkenheid en steun het afgelopen jaar. Het betekent veel voor Daoud Nassar en zijn familie dat wij vanuit Nederland in vriendschap en solidariteit om hen heen staan. Ook veel dank voor alle financiële steun die blijft binnenkomen. Jullie betrokkenheid en steun is van fundamenteel belang voor de familie Nassar en helpt hen om dóór te gaan met het omvormen van frustraties tot daden van hoop, om te weigeren vijanden te zijn, om te weigeren het bijtje er bij neer te gooien.

Update Tent of Nations Bethlehem

De impact van de Coronamaatregelen op de Palestijnse samenleving en economie is erg groot. Uitzichtloosheid en frustratie zijn overal aanwezig. De familie Nassar kijkt dan ook uit naar het moment dat er weer buitenlandse vrijwilligers kunnen komen meewerken en reisgroepen weer op bezoek kunnen komen. Dit zal de familie niet alleen morele ondersteuning geven, maar ook fysieke bescherming tegen geweld en vernielingen. De spanningen met betrekking tot de vernielingen op het land houden nog aan, maar de familie heeft goede hoop dat dit op korte termijn wordt opgelost. De familie blijft zich veel zorgen maken over de doorgaande uitbreiding van de nederzettingen, ook in de directe omgeving van Tent of Nations. Het afgelopen jaar heeft de familie Nassar veel energie gestoken in het proces van het opnieuw registreren van hun land bij de Israëlische Autoriteiten. Als deze registratie lukt, biedt dit mogelijk meer bescherming op de langere termijn. De uitkomst van dit proces blijft heel onzeker, maar een lichtpuntje is dat de familie nu aan alle gevraagde eisen heeft voldaan, alle documenten heeft ingeleverd, en dat hun aanvraag in behandeling wordt genomen. Een Israëlische juridische commissie zal de aanvraag in het nieuwe jaar bespreken en hier een advies over geven. Vanuit Nederland hopen wij van harte dat dit proces een positieve uitkomst zal hebben!

Shukran = dank voor de felicitaties en de bomen

Daoud Nassar was blij verrast zoveel warme en betrokken felicitaties te ontvangen voor zijn 50^e verjaardag. Het heeft hem goed gedaan te merken dat er in Nederland zo veel vrienden in solidariteit om hem en zijn familie heen blijven staan. Dankzij jullie vrijgevigheid hebben we hem 500 bomen voor zijn verjaardag kunnen geven. Deze bomen werden gesponsord vanuit heel Nederland en Vlaanderen, met een extra groot aantal vanuit Culemborg, Doesburg en Hoofddorp. Daoud liet ons deze week weten al 151 bomen geplant te hebben; de overige bomen zullen in december en januari worden geplant.

Het voortdurend blijven planten van bomen op Palestijns grondgebied is één van de manieren om aan te tonen aan de Israëlische Autoriteiten dat het land wordt bewerkt. Indien er gedurende een periode van drie jaar geen landbouwactiviteiten plaats vinden, kan Israël namelijk claimen dat het betreffende stuk land eigendom is van de staat Israël. Naast bescherming van het land, is het planten van een boom een daad van verzet en een daad van

hoop. Bomen die nú geplant worden, dragen pas over een aantal jaren vrucht. Het planten van een boom laat dus zien dat er hoop is voor de toekomst, hoop dat de komende generatie ook nog op het land zal zijn en dan de olijven, de druiven en de vijgen zal plukken.

Save the Date: 21 Vriendenmiddagen op 13 februari 2021

Vanwege de Coronamaatregelen doen we het komende keer net even anders: niet één landelijke bijeenkomst, maar 21 kleinere bijeenkomsten op zaterdagmiddag 13 februari. Op deze manier blijven we vormgeven aan de grote beweging van betrokkenheid en solidariteit bij Tent of Nations en houden we hoop levend. We zijn heel blij dat er overal in het land groepjes van enthousiaste en betrokken vrijwilligers in de startblokken staan om zo'n kleinschalige Vriendenmiddag te organiseren. Vanzelfsprekend volgen we hierbij alle Corona maatregelen en wordt alles in het werk gesteld om deze bijeenkomsten veilig te doen verlopen. Het programma van deze inspirerende en dynamische bijeenkomsten omvat bijdragen van Daoud Nassar (Tent of Nations) en Carolien Roelants (Midden-Oosten expert en NRC-journalist), een korte film, ontmoeting en gesprek, creativiteit en een solidariteitsactie. Meer informatie en mogelijkheid tot aanmelding sturen we jullie na de jaarwisseling toe.

Heb jij je nog niet gemeld om - samen met iemand anders - een Vriendenmiddag te organiseren bij jou in de buurt? Neem dan vóór 15 december contact met ons op om te overleggen. We denken graag met je mee.

Stuur een Kerstkaart naar Bethlehem

De familie Nassar ontleent veel steun en inspiratie aan het geloof dat God als een mens naar de aarde kwam, dat Jezus heeft geleefd onder bezetting en heeft geleden onder zinloos geweld, en dat Jezus ons voorleefde om vanuit innerlijke vrijheid en verbondenheid met anderen te leven. De familie Nassar ervaart het als heel bijzonder dat zij leven op de plaats waar Jezus ooit geboren is; Kerst is dan ook een belangrijk feest voor hen. Wil je de familie Nassar laten weten dat je juist ook in deze Kerstperiode aan hen denkt? Steek hen dan een hart onder de riem en stuur een kaart naar: Nassar family, Tent of Nations farm, St Peter Crossroad 1, Nahalin, PALESTINE via ISRAEL.

Tot slot

Wij wensen jullie een inspirerende decembermaand toe, waarin oog en oor voor elkaar centraal staan. Met elkaar vormen we een krachtige beweging van solidariteit en hoop, en zijn we lichtdragers, voor mensen in Israël en Palestina, en voor mensen dichtbij.

Een hartelijke groet, mede namens de familie Nassar in Bethlehem,

Vrede en alle goeds,
Chris Kors, Sophie Koster, Meta Floor