

Kerstgroet Daoud Nassar – december 2020

Lieve vrienden,

Een hartelijke groet vanuit Bethlehem, de plaats waar God mens is geworden.

Nu we het einde van het jaar 2020 naderen, denken we terug aan de gebeurtenissen van dit jaar, in het bijzonder de Covid-19-pandemie, die gezorgd heeft voor veel verdriet en zorg wereldwijd. In deze moeilijke en onzekere tijden is de verleiding groot ons te laten beheersen door onzekerheid en angst, en de hoop te verliezen. We moeten leven met veel onzekerheid en toenemende spanningen, en het is niet gemakkelijk om hoop te blijven houden op verandering ten goede. Desondanks geeft de geboorte van Jezus Christus, die licht brengt in de duisternis van deze wereld, ons nieuwe hoop.

Meer dan 2000 jaar geleden waakten de herders over hun kudde in de duisternis van de nacht. De engel van de Heer verscheen aan hen en zei: "Wees niet bang, ik breng u het goede nieuws van grote vreugde voor alle mensen." De herders werden bevangen door angst en vroegen zich vertwijfeld af hoe er goed nieuws van grote vreugde kon zijn in de duisternis en onderdrukking waarin ze leefden. Desondanks besloten ze in beweging te komen om zo deel uit te maken van een groter plan. Ze lieten alles achter en gingen op reis om de koninklijke baby te ontmoeten in een kribbe in Bethlehem.

Ook vandaag worden wij uitgenodigd om ons – net zoals de herders – te laten leiden door een sterk geloof om dat wat nog onzichtbaar is te zien. Laten ook wij in geloof handelen en deze boodschap van grote vreugde om ons heen verspreiden. Laten we lichtdragers zijn, en dragers van hoop, en ons voortdurend bewust zijn van dat waar Jesaja over schrijft: "De mensen die in duisternis wandelen, zien een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht."

Lieve vrienden, laten we leven in de geest van Kerst, vol van vreugde en hoop. Op deze manier bereiden we ons voor op een nieuwe komst van licht in onze wereld, in onze omgeving en in onze harten – een licht dat de duisternis overwint en recht en vrede brengt in onze wereld.

Dank aan jullie allen voor jullie ondersteuning op onze lange weg naar recht, dank voor jullie gebeden, jullie steun en solidariteit.

Ik wens jullie allen betekenisvolle kerstdagen en een nieuw jaar vol geloof, hoop en liefde.

In verbondenheid,
Daoud Nassar en familie